

Flodkrydstogt på Rhinen & Mosel

Fra Koblenz til Koblenz



Dag 1 Check-in på skibet, Koblenz

Om bord på M/S Leonora, vil der efter ankomst blive budt velkommen af Skibets Cruise Manager i Loungen, her vil sikkerhedsprocedurer og praktiske informationer ombord blive gennemgået.

M/S Leonora bliver liggende i Koblenz natten over og sejler tidligt næste morgen ind på Rhinen og mod Rudesheim.

Dag 2 Koblenz – Rudesheim

Vores krydstogt starter med at vi sejler ind på Rhinen og op mod Rudesheim. Denne strækning er bedst kendt som "Den romantiske Rhin", og som for et par år siden blev sat på UNESCO'S lister over "verdens kulturarv". På vej ind på Rhinen runder vi "det tyske hjørne" Deutsches Eck, hvor en ridende Kejser Wilhelm den 1. troner over sammensmeltningen af de to floder Mosel og Rhinen.

Nyd den flotte udsigt på soldækket eller slap af med en god bog i en af skibets loungebarer. Undervejs mod Rudesheim passerer vi den berømte Lorelei klippe. Ifølge myten var Lorelei en troldkvinde, der bedårede søfolkene og med sin skønhed afledte deres opmærksomhed, så de forliste på de farlige klipper.

Inden middagen vil der være velkomstmøde og præsentation af skibets besætning, her serveres velkomstdrink og kanapéer i Lounge baren.



Dag 3 Rudesheim - Alken

Gense Lorelei klippen og de fantastiske borge på vejen tilbage til Koblenz og ind på pittoreske Mosel til den lille hyggelige vinby, Alken. Ovenover byen knejser den imponerende borg, Burg Thurant, hvorfra der er en fantastisk udsigt udover Moseldalen.

Man kan vælge at besøge Burg Thurant eller tage de bare 20 kilometer ind til Koblenz og foretage en bytur til fods i den gamle bydel, Altstadt. Vi bliver liggende i

Alken indtil tidligt næste morgen, hvor M/S Leonora sejler videre mod Zell og Traben-Trarbach.

Dag 4 Alken – Zell – Traben-Trarbach

Den smukke sejlads kan nydes på soldækket. Vi skal igennem 5 sluser i alt, før vi når frem til den lille, hyggelige vinby, Zell, der for altid vil være forbundet med sin verdensberømte hvidvin "Schwarze Katz".

Om eftermiddagen fortsætter sejladsen gennem Mosels smukke landskab, indtil vi sidst på eftermiddagen når frem til endnu en betagende vinby, nemlig Traben-Trarbach.

Traben Trarbach er en lille by midt i Moseldalen i delstaten [Rheinland-Pfalz](#). Byen har været forenet med en bro over [Mosel](#) siden 1898 og med dens omkringliggende områder har byen noget over 6.000 indbyggere. Efter bybrände i Trarbach i 1858 og i Traben i 1879 er byen genopbygget i [jugendstil](#). Borgruinerne efter borgen Grevenburg, bygget i 1350, ligger over Trarbach, og byen har tidligere været et centrum for vinhandel på Mosel. Vi tilbyder selvfølgelig besøg hos en af byens mange vingårde sidst på eftermiddagen.



Dag 5 Traben Trarbach – Mehring (Trier)

M/S Leonora lægger fra kaj i Traben-Trarbach tidligt om morgenen med kurs mod Tysklands ældste by Trier.

Tidligt på eftermiddagen lægger vi til i den lille by, Mehring - 18 kilometer fra Trier. Efter en kort bustur ankommer vi til selve Trier, klar til at indtage denne fantastiske by, der blev grundlagt af den romerske kejser, Julius Cæsar. Han gav byen navnet Augusta Treverorum, og byen blev regionshovedstad for den

galliske del af Romerriget. Trier oses af kultur og tysk-romersk historie, der går helt tilbage til år 100 efter Kristi fødsel.

Dag 6 Mehring – Bernkastel-Kues

Atter en herlig formiddag med sejlads. M/S Leonora sejler nu medstrøms til "Mosels Perle" Bernkastel-Kues. En ubeskrivelig charmerende by, hvis bygninger kan dateres tilbage til den sene middelalder. Ud fra den gamle markedsplads går små gader og stræder med bedårende huse, fortovscaféer og butikker. Jo – Bernkastel-Kues er en sand eventyrby.





Dag 7 Bernkastel-Kues – Beilstein - Koblenz

MS Leonora fortsætter sin færd nedstrøms. I dag skal vi igennem 4 sluser og fortsat sænkes skibet ned for at komme i niveau med Rhinen, men inden vi når så langt, lægges der til i endnu en af Mosels perler, nemlig lille hyggelige Beilstein.

Lille bedårende Beilstein har en eventyrlig og romantisk atmosfære, og det er ikke uden grund, at byen har tilnavnet "Mosels sovende skønhed". Beilstein har kun 145

indbyggere, men et stort udvalg af små hyggelige caféer og restauranter. Bymuren kan dateres tilbage til år 1310, og den danner rammen om den pittoreske markedsplads og de mange små hyggelige gader. Grundet sin typiske Mosel-stemning har byen dannet bagtæppe for utallige film gennem tiden.

Vi ankommer til Beilstein over middag, og hele eftermiddagen er til fri disposition. Vi forlader Beilstein sidste på eftermiddagen med kurs mod Koblenz. Ved midnatstid ligger vi på red uden Koblenz og lægger til kaj meget tidligt lørdag morgen.

Dag 8 Koblenz

Et uforglemmeligt flodkrydstogt på Mosel & Rhinen er til ende for denne gang.

